

Den gule bygning.

Tillykke til Vildbjerg med **Den Gule Bygning**.

Og tak til arbejdsgruppen bag forvandlingen af Den Gule Bygning fra en nedrivningsmoden gammel bygning til endnu et fantastisk mødested i Vildbjerg.

Jeg havde fornøjelsen at deltage i den officielle åbning af Den Gule Bygning fredag den 28. august, og jeg er imponeret. Med et økonomisk tilskud fra kommunen er det lykkedes nogle gode lokale kræfter at forny og indrette Den Gule Bygning, så rammerne for mange aktiviteter nu er på plads. Og med det aktivitetsniveau, der normalt præger byens borgere, er jeg ikke i tvivl om, at Den Gule Bygning vil komme til at summe af liv og aktivitet.

Personligt er jeg normalt mere til at rive ned og bygge nyt, men jeg indrømmer med glæde, at resultatet af dette arbejde gør, at vi alle kan være endnu mere stolte af at bo i Vildbjerg.

Her smøger vi ærmerne op og hjælper hinanden med at skabe værdier for områdets beboere.

Det samme kan man vel sige om Kirkecenteret, som bliver en flot nabo til Den Gule Bygning.

Men hvad er så det næste for, at vi kan udvikle vores dejlige by.

Vildbjerg er unik, på grund af dens opbygning med station og idrætsanlæg nærmest i centrum.

Et centrum, som nu er blevet mere attraktivt med Højhuset, Den Gule Bygning og Kirkecenteret.

Vi har dog 2 sorte pletter, som jeg gerne vil være med til at gøre noget ved: Skole-Hallen og Tandlæge-Huset.

Tak til kommunen og de ildsjæle, der holder liv i Skole-Hallen, indtil vi får bygget Hal 2 ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter. Men jo før vi får bygget Hal 2 og jo før vi får revet Skole-Hallen ned, jo bedre.

Som det er nu, blokerer Skole-Hallen for en fornuftig udnyttelse af området bag Den Gule Bygning.

Så lad os forvente, at vi snarest kan skabe økonomiske muligheder for, at endnu en flok foregangsmænd i Vildbjerg skaber fundamentet for dette næste step i udviklingen af vor by.

Tandlægerne i Vildbjerg er flyttet i dejlige lokaler på det gamle plejehjem, så nu står den gamle tandklinik tom lige der, hvor flest mennesker kommer forbi. Mit forslag er, at vi river den ned, for at give lys og luft lige i hjertet af Vildbjerg. Det vil give bedre oversigtsforhold for trafikken og med nogle fliser, bænke, en informationstavle og lidt beplantning vil det gøre Bredgade meget mere tiltrækkende.

Jeg gør mig i øvrigt mange tanker om, hvordan vi de næste 25 år kan udbygge Vildbjerg bymidte som et spændende og indbydende sted, med stor respekt for det menneskelige miljø.

Nogle af disse visioner er måske både vilde og kreative. De bør betragtes som udfordringer, der naturligvis skal drøftes med de handlende, myndighederne og ikke mindst byens borgere. Mere om dette senere.

Kent Falkenvig