

Fra Plan til Projekt

Af: Kent Falkenvig
Fmd. for Byplanudvalget

"Når man sigter efter månen, er det ikke altid man rammer; men i det mindste ender man blandt stjernerne."

Når en organisation (læs: Herning Kommune) skal reagere på pludselig opståede problemer i krisetider, er det af stor vigtighed, at de løsninger man kommer op med, er et skridt i den retning, som man i rolige tider, har besluttet sig for.

Netop derfor anser jeg de overordnede planer, vi behandler i Byplanudvalget, som særdeles spændende og særdeles vigtige. Det er lidt specielt, at rigtig meget af det, som vi er med til at beslutte, ikke bliver effektueret før vi (eller i hvert fald nogle af os), har nået den alder, hvor vi ikke længere bør sidde i Byrådet.

Men så kan vi jo glæde os over, at vore forgængere i udvalget har været dygtige nok og er blevet godt vejledt af forvaltningerne, så vi i dag har en harmonisk kommune med en god struktur og gode udviklingsmuligheder.

Tænk på hvad det har betydet for Herning Kommune, at der var folk, der havde format og mod til at tænke "Messecenter", "HI-park" og "Dronningens Boulevard".

Alle beslutninger, der på det tidspunkt, hvor beslutningerne blev taget, må syntes risikable og dyre, men som efterfølgende har vist sig at være både fremsynede og fornuftige.

Det er svært på forkant at påstå, at man er fremsynet og fornuftig, så lad mig i stedet komme med 3 områder, hvor vi efter min mening bør være visionære, modige og risikovillige.

Futopia blev ikke til noget i sin oprindelige form, men heldigvis har Herning Kommune overtaget rettighederne, så vi nu kan gennemføre de dele af planen, som vi finder forsvarlige. På trods af sparetider hører jeg til dem, der mener, at vi skal lave en sø i området nord for Vesterholmvej, så vi kan tilbyde nogle attraktive og velbeliggende grunde til dem, for hvem beliggenhed er afgørende. Så må vi siden beslutte, om søen skal udvikle sig til et internationalt ro-stadion, eller det "blot" skal være en rekreativ sø.

Men en sø skal vi ha'.

Og jeg ved godt, at det er både frækt og risikabelt i en tid, hvor vi sparer alle vegne, men om 25 år ligger søen der jo stadig, og så har vi glemt alt om krisetider.

Banegårdspladsen skal renoveres og omdannes. Banegårdspladsen er for rigtig mange mennesker indgangsporten til Herning, og hele området inklusiv busterminalen er p.t. ikke noget at prale af.

Alle er enige om, at her ligger en opgave, der skal løses. Men skal vi vælge den bedste løsning eller den billigste. Jeg tror hele Byrådet bakker op om den mest spændende løsning, der placerer selve busterminalen på et støbt dække ovenpå skinnerne og perronerne og med tilkørsel fra Dronningens Boulevard. Denne løsning - som for mig er den klart bedste - er ikke den billigste, men den giver mulighed for at lave en lys, grøn og imødekommende Banegårdsplads med nogle fornuftige parkeringsmuligheder.

Helstrup har vi døbt det område, der går fra Snejbjerg mod Gødstrup, og som på sigt skal udvikle sig til en forstad til såvel Herning som det nye hospital. En forstad der kan blive på størrelse med Snejbjerg og Tjørring.

En forstad med alt det som en forstad af den størrelse skal og må indeholde. Men i modsætning til Snejbjerg og Tjørring, der mere eller mindre har udviklet sig ved knopskydning, har vi her muligheden for på forhånd at planlægge, hvordan byen skal se ud.

Det vil tage både 25 og 50 år, før Helstrup er færdigudbygget, men til den tid håber jeg, at man kan se, at der har været en plan og en ide med området, til forhåbentlig gavn og glæde for dem, der kommer til at bo der.

Efterskrift:

Kender I det der med, at man har en drøm om at få en stor ting. En ting, der betyder meget for en og ens familie. Det kan være et hus eller en bil eller for den sags skyld et barn - eller et barn mere!

Man har faktisk ikke råd til det, men ved at vende og dreje hver en 5-øre i en periode, tager man sig råd, og når perioden er ovre, har man nået sit mål, og man har igen råd til at leve livet på samme niveau som før.

For en kommune er det endda sådan, at de gode investeringer kommer fuldgodt tilbage.

Så en kommune har faktisk ikke råd til at lade være med at lave store og gode investeringer. Det er bare ikke altid, at man på forhånd ved hvilke investeringer der er gode, og hvilke der ikke er.

Men at lade være med at investere, dur ikke.