

Brug Byen

Af: Kent Falkenvig (V), fmd. Byplanudvalget

Det er aldrig lykkedes nogen at vinde Superligaen, ved at forsøge at få alle de andre hold til at spille dårligt.

Man kan kun blive dansk mester, ved selv at spille godt.

Og i Herning Kommune vil vi gerne være "dansk mester".

Forstået på den måde, at vi gerne vil gøre Herning Kommune til et attraktivt sted at bo og leve.

Og generelt går det ikke så ringe endda.

Men jeg ser stadig muligheder for forbedringer, også i Herning Midtby.

I Herning Byråd i almindelighed og i Byplanudvalget i særdeleshed er der stor opmærksomhed på at lave en spændende bymidte, hvor der er mange mennesker, stor aktivitet og mulighed for leg og ophold.

Det er derfor, vi laver byfortætning.

Det er derfor, vi ønsker ungdomsboliger i midtbyen.

Det er derfor, vi forsøger at flytte parkeringspladserne ned i jorden eller i op i parkeringshuse, så der kan blive plads til boliger, erhverv og grønne pladser.

Og det er derfor, vi har vedtaget "Brug Byen", der giver - ja faktisk - uanede muligheder for at lave fest i gaden.

Der er næsten ikke noget, der ikke kan lade sig gøre i midtbyen.

(Hvis ikke man kender "Brug Byen" kan man finde indgangen på kommunens hjemmeside.)

Så herfra en opfordring til, at initiativrige mennesker, der ønsker liv i midtbyen, kan arrangere noget, der kan gøre Herning Midtby mere spændende og endnu mere attraktiv.

Jeg har grundlæggende den holdning, at vi byrådsmedlemmer skal skabe rammerne, så må andre udnytte dem.

Derfor denne opfordring.

Og så til min egen passion. Jeg er helt vild med at gå på marked og gør det hver eneste gang, jeg besøger en storby. Og når der er Outlet-messe i Herning Messecenter, er jeg en sikker deltager.

Så hvorfor laver vi ikke et "Portobello Road" i Herning.

"Brug Byen" giver mulighed for det.

Der er bare nogen, der skal tage initiativet.

Cityforeningen for eksempel.

Jeg går gerne på torvet i Herning. Mest for at købe blomster om lørdagen. Men jeg vil meget mere.

Tænk hvis vi bare en gang om ugen omdannede den vestlige ende af gågaden - Fra Poulsens Plads og vestpå - til et marked, hvor man kunne købe alt fra sokker og skjorter til ost og blomster.

Det ville da give liv og glade dage.