

Båltale - Lørdag 23.06.2012

Vi elsker vort land, men ved midsommer mest,

Her forleden aften - på årets længste dag - var vi kommet sent hjem fra arbejde hjemme hos os. Vi har en regel om, at uanset hvor sent vi kommer hjem, sætter vi os ned og spiser aftensmad sammen og drøfter dagens gang.

Forleden dag var klokken blevet halv-tolv inden vi fik os sat, men det var et fantastisk vejr, så jeg havde tændt op i både grillen og ovnen på terrassen, og så sad vi der og nød en af de aftener, som vi indtil nu har haft for få af i år, men som vi heldigvis kan forvente os mange flere af, inden sommeren går på hæld. Sådan en aften er der dejligt i Danmark.

Jeg rejser meget.

Og i vore dage kan vi komme langt omkring på kort tid.

I søndags var jeg i Ukraine for at se en fodboldkamp.

Kampen var OK, resultatet var fair nok, men det i denne sammenhæng mest spændende var glimtet af Ukraine og Ukrainernes levevis.

Jeg har ikke lyst til at bytte, kan jeg forsikre jer om.

I vores lille familie valgte vi sidste år at holde jul i Indien.

Spændende land, god mad og helt fantastisk vejr.

Men hvor er de dog mange mennesker.

Så pointen er, at uanset hvilke lande og byer i verden, jeg har besøgt, har jeg aldrig fundet et sted, hvor jeg hellere ville bo end her i Vildbjerg.

Vi har ikke verdens bedste vejr i Danmark, men når vi lægger alle faktorer sammen, er Danmarks verdens bedste sted at leve.

En af de mange ting der gør Danmark til et unikt sted at leve er vores tradition for frivilligt arbejde. Vores tradition for ikke at være os selv nok. Vores tradition for at hjælpe andre til glæde for dem, og til glæde for os selv.

Se blot på et arrangement som dette her i aften.

Vi er mange som i aften nyder glæde af, at nogle ildsjæle - frivilligt - har lagt et stort arbejde i, at vi kan være sammen om at fejre Sankt Hans. Tænk blot på, hvor mange ting der skal falde i hak, hvor meget arbejde der skal laves, før denne aften er succesfuld til ende.

Det skal vi være taknemmelige for - Tak for det - men vi behøver heldigvis ikke at være flove over det. For dels giver det glæde at gøre noget for andre, og dels er de, som ikke laver et frivilligt stykke arbejde i aften, sandsynligvis engageret med frivilligt arbejde i andre sammenhænge. Og netop dette frivillige arbejde er en af de væsentligste faktorer for, at Danmark er et fantastisk sted at leve.

Så mit budskab skal være, at vi skal være omhyggelige med at bære den tradition videre til kommende generationer. Det gør vi dels ved at være det gode eksempel, men lige så meget ved at opdrage næste generation til at yde, og at vi husker, at de ikke skal have alt serveret på et sølvfad.

Jeg er jo optaget af politik, så tillad mig at være bare en lille smule politisk.

I går aftes blev der indgået et forlig om en skattereform.

Der er sikkert nogle tal, der kunne have stået anderledes, men det der glæder mig, er at der er indgået en bred aftale hen over midten af dansk politik.

Når Socialdemokratiet, SF, De Radikale Venstre, Venstre og De Konservative kan blive enige, så er det nok til gavn for det meste af Danmark, tænker jeg.

Og jeg synes, det er så befriende, at man tilsyneladende har forsøgt at lave et forlig til fordel for Danmark, og i den sammenhæng - så vidt jeg kan gennemskue det - har set bort fra partipolitisk strategisk tænkning.

Så også på dette område kan vi glæde os over, at vi lever i Danmark og ikke i f. eks. Grækenland eller Spanien, selvom det også er dejlige lande.

Jeg startede med et citat fra Midsommervisen.

Jeg har også lyst til at slutte med et citat fra Midsommervisen.

vi vil fred her til lands

Sankte Hans, Sankte Hans!

Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli'r tvivlende kolde.

Må jeg ønske jer alle en god sommer.