

Det regner stadig.

Det regner stadig, og det giver tid til eftertanke.
Og kommunalpolitik er det, der optager mig mest.

Når man ser på det kommunale budget er opmærksomheden på udgiftssiden størst.
Ligesom opmærksomheden er på den korte tidshorisont.
Det er helt naturligt, at vi hver især gerne vil bruge lidt flere penge på netop det område, der optager os mest.

Men vi er også nødt til at se på indtægtssiden.
Og indtægterne kommer fra skatter og afgifter.
Så indtægterne er størst, hvis vi har en kommune i vækst, hvor folk kan bosætte sig, arbejde og tjene penge.
Hvad det angår, er Herning en god kommune.
Mest fordi, der har været nogle initiativrige folk før os, der har tænkt modige tanker og taget chancer.
Tak for det.

På samme måde har vi en forpligtelse til fortsætte udviklingen af Herning Kommune, så vi også om føje år kan høste gevinsten.
Det er vi heldigvis stort set enige om, os der har fået den ære, at sidde i det nuværende byråd.
Vi diskuterer bravt, i hvilken retning vores investeringer skal gå, men når retningen er sat, er vi - som regel - gode til at bakke op om den retning.
Det er ikke alt, der lykkes; men det er sikkert, at man brænder de chancer, man ikke ta'r.

Jeg har forsøgt at finde en god sammenligning, for at forklare hvad jeg mener, og jeg indrømmer, at nedenstående eksempel ikke er godt, men det var det bedste, jeg kunne finde på.
Forestil jer en nøjsom landmand, der har mange ønsker og behov, og som har svært ved at få råd til det hele.
Laden trænger til at blive malet, børnene trænger til nyt tøj, og der skal jo mad på bordet hver dag, så et eller andet sted, skal der holdes igen. Men det dumme sted at spare, vil da være på den såsæd, der skal på markerne i foråret, eller på foder til dyrene. Det er jo herfra, indtægten skal komme til næste års forbrug.

Så moralen i denne kommentar er, at man skal så, før man kan høste.

Med venlig hilsen

Kent Falkenvig
Kærvænget 10
Tlf. 40 321 123
www.falkenvig.dk