

De er anderledes – de egyptere!

Af: Kent Falkenvig (V), Vildbjerg.

Jeg har været i Egypten i juledagene.
For at nyde solen og spille golf.

Jeg kan konstatere, at egyptere er anderledes end vi danskere.
Og lad mig med det samme slå fast, at de egyptere, vi mødte, var imødekommende og venlige.

Så fik jeg den tanke, at hvis jeg nu skulle flytte stationært til Egypten, måtte jeg jo indordne mig under deres kultur og deres skikke; men det vil godt nok falde mig svært.

Det mærkeligste er, at kvinderne er derhjemme. Vi så meget få egyptisk kvinde arbejde. Ja vi har vel stort set ikke set egyptiske kvinder. Så de må jo være derhjemme og passe hus og børn.

Det får jeg godt nok svært ved at overbevise Kirsten om, at det er sådan, det skal være, hvis vi flytter til Egypten. – Men vi må selvfølgelig indordne os.

En anden ting, som jeg vil få det svært med, er deres måde at arbejde på.

Men det kunne jeg vel lære.

De arbejder tit i sjak på 3, og det går ikke så forfærdelig stærkt, men til gengæld tror jeg, de arbejder i mange timer – med passende indlagte pauser.

Så er der dem, der holder vagt, eller er til rådighed, hvis der nu skulle blive brug for dem. De laver ingenting, men jeg er helt sikker på, at de er klar, hvis der skulle blive brug for dem.

Jeg tror, at jeg ville gå "bananas", hvis jeg skulle lave så meget ingenting. Men jeg erkender, at det måtte jeg jo vænne mig til, hvis jeg ønskede at bosætte mig i Egypten.

Det er godt nok tankevækkende, så store kulturelle forskelle der er på vores måde og deres.

Og så slog det mig, at det vel må være lige så svært for andre at forstå vores kultur, som jeg har ved at forstå deres.

Jeg er af den overbevisning, at hvis man kommer til et nyt land og vil integreres, så er det nødvendigt, at man indordner sig det nye lands kultur og skikke.

Men jeg kan da godt forstå, at det kan være svært.

Omvendt kan man vel med god grund hævde, at dem, der ikke formår at blive integreret, bør finde andre græsgange.